

// ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

culture nowmag

χειμώνας 2012

#23



ΠΑΠΑΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΠΕΝΟΣ
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗΣ
ΠΑΤΑΚΗ
ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΑΡΠΙΔΗΣ

ΤΙΕΤΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΠΕΓΑΣ
ΔΕΡΤΗΝΑΡΗΣ
ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ
ΚΛΑΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΕΛΛΑΣ
ΔΟΥΛΑΙΤΗΣ
ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΖΕΦΑΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ
ΜΗΛΑ

Ο φιέσω μα
κλασική
προσική

Η κρίση της Τέχνης ή n τέχνη της Kpíons

Από τον Αλέξανδρο Μούζα



Info: Ο Αλέξανδρος Μούζας είναι συνθέτης, μουσικός παραγωγός, μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών και ιδρυτικό μέλος του Ergon Ensemble. Έχει δεχθεί παραγγελίες από πολλούς οργανισμούς και έργα του έχουν εκτελεστεί από ορχήστρες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει ασχοληθεί με μουσική Τεχνολογία και Film Scoring. Έργα του έχουν εκδοθεί από την εταιρία NAXOS στη σειρά «GREEK CLASSICS».

Ίσως να ακούγεται παράδοξο ή υπερφίαση να συζητάμε
ούμερα για την κρίση της τέχνης - ένα από τα παρελθόμενα
της γενικότερης κατάστασης - όταν μεγάλο μερίδιο των
συνανθρώπων μας αντιμετωπίζει, καθημερινά, σοβαρά
προβλήματα επιβίωσης. Όμως, η πνευματική μας ισορροπία
είναι πρωτεύων παράγοντας που συνηγορεί σε ένα
συνολικά υγιές επίπεδο διαβίωσης.

Έχαντας ως θέμα μας την καλλιτεχνική δημιουργία, ας
θέσσουμε προς συζήτηση μια απλή εξίσωση: «Το παρόν
ήταν το μέλλον του παρελθόντος και θα αποτελεί το
παρελθόν του μέλλοντός μας». Η περίπλοκη, αλλά απλή
τελικά πρόταση, υπονοεί ότι κάθε διακοπή της δημιουργίας
στο παρόν συνεπάγεται διακοπή της ιστορικής συνέχειας.
Αν δηλαδή, η απουσία σύγχρονης δημιουργίας καταργεί
το παρόν, τότε καταργεί και την Ιστορία. Η ακέψυ αυτή
δεν αποτελεί πρωτοτυπία, αλλά μια απλή διαθίστωση μιας
απλοπουχίας που συνεχίζεται στο διπλεκές.

Πάιρνοντας παράδειγμα τη μουσική, οι μεγάλοι αυνθέτες,
που θαυμάζουμε σήμερα, εννοείται ότι έζησαν και
δημιούργησαν στην εποχή τους. Δεν γεννήθηκαν, ως διο
μογείας, ως ιστορικό πρόσωπο, αλλά ο χρόνος και το ίδιο
το έργο τους, προσέδωσαν αυτήν την ιδιότητα. Η Τέχνη
ανέκαθεν δημιουργείται στο παρόν της κάθε εποχής.
Συνεπώς, είναι απολύτως Βέβαιο ότι, αποιαδόποτε
επένδυση στον παρόντα χρόνο, αποτελεί επένδυση
στο μέλλον, άρα και στην Ιστορία.

Φαρείς του παρόντος είναι κυρίως οι νέοι άνθρωποι.
Ψυστικά, δεν θέλουμε να φανούμε αγγώνων στους
μεγαλύτερους σε πλεικά δημιουργούς που, καθημερινά,
δοκιμάζουν και εκβέτουν την εμπειρία τους φέρνοντας
στην επιφάνεια καρπούς πολύτιμους. Η νέα γενιά, όμως,
είναι αυτή που κατέχονται διαθέτει ανοικτό μυαλό, δράται
καθηρούς ορίζοντες, χωρίς θολά τοπία και γκρίζες ζώνες,
απενοχοποιημένη από κυριαρχα ρέματα ή καθεστοκύρες
τάξεις, και δεν έχει κανενάς είδους υποχρέωση, ανοικτούς
ποιαριασμούς ή «ανεξόφλητες» επιταγές προς κανέναν.
Η επένδυση στο νέο καλλιτέχνη, όντας μονόδρομη
απόντηση σε αποιαδόποτε κρίση, δεν στερείται φυσικά
ρίσκο. Είναι οδιονόπτο άμως να συγκρίνουμε και να
αντιπαραβάλλουμε τα ελάχιστα ανάμετρα, που επέζησαν
της αδισώπητης ιστορίας, με τους χιλιάδες δημιουργούς
που συνθατίζονται για μια θέση στο παρόν, πολλώ δε
μέλλον στην Ιστορία. Καρία αρχαιολογική ανακάλυψη δεν
έγινε χωρίς ανασκαφή, για την οποία απαιτήθηκαν χρόνος,
αποτυχίες και πόροι.

Είναι ανεκτίμητη όμως η στιγμή που το εύρημα
αναδύεται στα φως και στιγματίζει διά μιάς και διά παντός
την Ιστορία. Έται πρέπει να αντιληφθούμαστε το νέο
δημιουργό: ανασκαφέα του παρόντος μας.

Πώς όμως θα γίνει αυτό αν δεν προσφέρουμε απλόχερα
τις συνθήκες και το περιβάλλον να αρθρώσει αβίστα
ο δημιουργός των πλάγων του;

Καλούμαστε επειγόντως να ανακαλύψουμε την τέχνη
της διαχείρισης της κρίσης μας. Οι απαιτήσεις των καιρών
επιβάλλουν συνέργειες, κοινή ποδιτιστική πολιτική και
στρατηγικές συνεργασίες. Οι μεγάλοι οργανισμοί,
πρωτίστως, πρέπει να αποτελέσουν οροφέλια νέων
δημιουργών, ομάδων και τάσεων, αντίθετας, ως
αντάλλαγμα, τη φρεάκιδα ενός συνεχώς ανανεώμενου
καιρού. Η επιβίωση των μεγάλων χώρων περνάει μέσα
από την προσφροστικότητα. Το απόλυτο θα είναι όχι η
παρακολούθηση μιας συναυδίσιας ή μιας παράστασης,
αλλά η ικανότητα της προσέλκυσης του καινού ώστε αυτό,
περνώντας το κατώφλι της εισόδου, να βρει κάτι
προκλητικό ενδιαφέρον, να αφιερώσει χρόνο, να
επικοινωνήσει, να δημιουργήσει επαρκή υπεράξια με
ακού να βίωσει μια συνολική εμπειρία.

Η κρίση έκανε πολλούς να ανακαλύψουν όψιμα τα νεανικά
κοινό. Άγαρμπες και αφ' υψηλού διακρίσεις του τύπου
«Νέοι, επλάτε εδώ να οστε εκπολιτίσμασμε» έπεισαν σύντομα
στο κενό. Οι νέοι, φυσιολογικά δύσπιστοι στις επιθέσεις
εκπολιτισμού, με το έντοκτό τους να λειτουργεί σωστά,
δεν πηγαίνουν εκεί που τους προστάζουν, αλλά εκεί που
προγματικά κάτι αναβαίνει, ειλικρινές, χαλαρό, φιλικό,
συντροφικό ή αυμμετοχικό.

Η σωστή μελέτη του περιβάλλοντος και οι κατάλληλοι
άνθρωποι είναι φυσικά προσπατούμενο. Χρειάζονται
εκείνοι που θα αφαιρύκραστούν την παλιό της εποχής, θα
αναζητήσουν με αγάπη και φροντίδα στα προβλήματα τους,
θα αναζητήσουν διεξόδους στη σκληρή καθημερινότητα,
και θα μπορέσουν με οθένος και έμπνευση να διατυπώσουν
μια νέα πρόταση, ένα δίλιμα μπροστά από αυτό που ήδη
συμβαίνει. Διαφορετικά, αντί να είναι φορείς των
εξελίξεων, θα τρέχουν πλανιασμένοι να τις προπλάθουν.
Η κρίση μας υποχρεώνει να κοιτάμε μπροστά με ελπίδα.
Η ελπίδα ήταν πάντοτε συνυφασμένη με το νέο, την
πρωτότυπη και την πιστή στην αισιόδοξη προοπτική του
μέλλοντος. Η απουσία νέας δημιουργίας και νεανικού
καιρού θα οδηγήσει σε εσωστρέφεια, απομόνωση,
μυρρίκνωση και τελικά σε Εαφνικό θάνατο.